

Syrisk-ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap i Sverige

Patriarkatets ställföreträdarskap för den Syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige är ett av de två syrisk-ortodoxa stiftet i Sverige och har omkring 25 000 registrerade medlemmar i tjugotvå församlingar över hela landet. Stiftet har en ärkebiskop som sitt överhuvud och tjugo präster som tjänar de troende. Medlemmarna i denna kyrka kallar sig för syrisk-ortodoxa eller syrianer.

Syrisk-ortodoxa kyrkan har funnits i Sverige sedan 1970-talet med säte och centrum i Södertälje. Den syrisk-ortodoxa kyrkan grundades av aposteln Petrus år 37 i staden Antiokia och anses vara den första kristna kyrkan som grundades efter kyrkan i Jerusalem. På grund av religiös och politisk förföljelse har syrianerna varit tvungna att fly från sina forna hemländer Turkiet, Syrien, Libanon och Irak. Detta ledde slutligen till att syrianerna kom till Sverige och att det än i dag invandrar syrianer från Irak, Syrien och Libanon. I början av 1990-talet beslöt den heliga synoden inom syrisk-ortodoxa kyrkan att dela upp Sverige i två stift som båda leds av varsin ärkebiskop.

Syrisk-ortodoxa kyrkan bekänner tre heliga ekumeniska kyrkomöten: Nicaea år 325, Konstantinopel år 381 och Efesos år 431. Den syrisk-ortodoxa kyrkan bekänner sig således till den nicensk-konstantinopolitanska trosbekännelsen från 381. Vad gäller sakrament bekänner och praktiserar kyrkan sju heliga handlingar: dopet, konfirmationen (smörjelse med helig olja), nattvarden, bikten, prästerskapet, äktenskapet och de sjukas smörjelse. De kyrkofäder som verkat inom kyrkan är kända för sin stora dikt- och

författarkonst och var de första att införa kvinnokörer i kyrkan på 300-talet. Den syrisk-ortodoxa kyrkan tillhör den orientalisk-ortodoxa kyrkofamiljen och har en god relation till andra kristna kyrkor, inte minst de bysantinska ortodoxa kyrkorna och den Romersk-katolska kyrkan.

Firandet av den heliga nattvarden är centrum för kyrkans och de troendes liv. Då tar de troende emot Vår Herres Jesu Kristi kropp och blod till syndernas förlåtelse och det eviga livet. Att leva som kristen ortodox innefattar också ett liv i bön, fasta och kärlek till Gud och sin nästa. En mycket central lära är att leva ut sin tro i handling och inte bara bekänna den i ord. De troende finner sin vägledning och fördjupar sin tro genom att läsa den Heliga Bibeln och kyrkofädernas skrifter.

Den syrisk-ortodoxa kyrkan vill arbeta för ett Sverige där demokrati, rättvisa och frihet präglar samhället. Kyrkan ser det som en självklarhet att alla individer har lika rättigheter och skyldigheter i vårt samhälle och vill bidra till en positiv samhällsutveckling genom att vi uppfostrar och undervisar våra barn och ungdomar till att vara goda medborgare i Sverige. Det land som har tagit emot oss som sina söner och döttrar.

