

# Möten över religionsgränser

DemokratiAkademien har tillsammans med Nämnden för Statligt Stöd till Sveriges trossamfund (SST) arrangerat kurser för unga ledare i olika religiösa samfund i Sverige. Utbildningen är ett led i det regeringsuppdrag som SST har att verka för demokrati och demokratiska värderingar. Kursen har samlat unga från olika trossamfund från hela landet för att mötas i en gemensam utbildning i mänskliga rättigheter, demokrati och ledarskap.

Det svenska samhället är segregerat, även när det kommer till religion. Både mellan icketroende och religiösa, men också mellan olika religiösa grupper. Därför blir det sammanhang som skapas genom kursen sällsynt. Deltagarna vittnar om en oförståelse, och ibland avståndstagande, från omgivningen som inte är religiösa. Som till exempel att deras engagemang inte skulle räknas för att det grundar sig i en gudstro. Men även att det mellan olika religiösa samfund är ont om möten och gemenskap.

## Det tycker tre kursdeltagare:

**Vad är dina tankar nu när du har genomfört kursen?**

**HARIS DELIC** *Bosniakiska islamiska samfundet*

Man läser mycket om hur många religioner delar samma grund; freds budskap och medmänsklighet. Men det är först när man träffar dessa unga företrädare, innan ålderdomens cynism har slagit sina klor i dem, som dess praktiska innebörd blir påtaglig.



Man blir även påmind om att man delar samma problem och bär samma ok som dem; hur sekulariseringen i samhället ibland slår om till religionsförakt, hur gamla strukturer i religiösa institutioner förhindrar det nödvändiga generationsskiftet som måste ske i dess ledarskap. Men även vardagliga bekymmer om hur man får ekonomin att gå runt, motivera trossyskon att organisera sig ytterligare osv.

Slutsatsen förblir dock den samma; dessa insikter måste uppnås av fler unga ledare i olika trossamfund för att en sann demokratisk förändring ska komma till stånd. Jag är övertygad om att en sådan förändring, där ledare i religiösa samfund blir allt mer medvetna om både spelfältet samt spelreglerna i det samhälle vi lever i, kommer oundvikligen leda till mer dynamiska och demokratiska samfund och i slutändan en mer positiv samhällsutveckling.

Vårt mål var att skapa mötesplatser där unga aktiva inom olika religioner under organiserade former får metoder och verktyg för att ha bra möten och samtal där nya samarbeten och lärdomar kan växa fram. Kunskap om sina rättigheter, verktyg att förändra och förståelse för andra som är olik en själv är grundbulten.

Människor som lägger sin fritid på att engagera sig är en enormt viktig kraft i samhället. Om vi lyckas stärka ledare i dessa sammanhang till att vara välgrundade i demokrati, mänskliga rättigheter och nyfikenhet på andra skapar vi också förutsättningar för ett sådant samhälle.



Bild från ledarskap, religion och demokrati.

**Vad är dina tankar nu när du har genomfört kursen?**

**AMAAL MOALLIM** *Islamiska förbundet Järva*

Jag har lärt mig om svensk religionshistoria. Det har varit spännande och lärorikt. Bra att få träffa olika människor, med olika trosuppfattningar. Jag har på så kort tid fått se olika perspektiv, fått mer kunskap och bra föreläsningar. Viktigaste har varit att få en förståelse och bakgrund, tekniker och metoder för att möta våra olikheter för att gå från teori till praktik.



**Vad är dina tankar nu när du har genomfört kursen?**

**AMANDA LINDVIST** *Svenska kyrkan, Stockholm*

Det känns som att vi genom vår kurs har fått vara på ett »nytt ställe« i det globaliserade Sverige. Vi är unga och kan manifesteras och hantera framtiden inom det mångreligiösa. Vi kommer att leva i ett helt liv där vi kommer att möta människor och skapa »vågskvalp«. Detta är ett gräsrotsarbete, som kommer att växa i våra samfund.



### OM DEMOKRATIKADEMIN:

DemokratiAkademien är ett nätverk som samverkar kring demokrati och mänskliga rättigheter. Målet med vår verksamhet är att tillhandahålla aktuellt och relevant stöd till aktörer som vill lyckas med demokrati och mänskliga rättigheter.

**Aktuellt:** Seminarium på Mänskliga rättighetsdagarna. Ledarskap, religion och demokrati. Fredag 18 november 2016 16:30 – 17:30

### FAKTA OM LEDARSKAP, RELIGION OCH DEMOKRATI

En nationell kurs för unga aktiva inom Sveriges trossamfund. Deltagarna har genomfört praktiska projekt under kursperioden. Två grupper har nu genomgått kursen.

**Antal träffar:** 8 dagar fördelat på tre helgtillfällen. Antal deltagare: Omgång 1, 16 deltagare. Omgång 2, 35 deltagare.

**Trossamfund som deltagit:** Sveriges unga katoliker, Antiokiska ortodoxa kyrkan, Eritreansk-ortodoxa kyrkan, Förenade islamiska föreningar, Islamiska kulturcenterunionen, Islamiska shiasamfundet, Koptisk-ortodoxa kyrkan, Mandeiska Sabeiska samfundet, Svenska kyrkan, Yezidiska samfundet, Islamiska förbundet, Judiska församlingen, Samfundet Forn Sed, Bosniakiska islamiska ungdomsförbundet, Österns assyriska kyrka, Senegambiska trossamfund, Romsk Aktiv Förening, Grekisk ortodoxa kyrkan och Zaiynabiya islamic center.

### KURSMOMENT: KUNSKAP OM DEMOKRATI OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Demokratis grundtankar, alternativen till demokrati, demokratis svaga och svåra punkter och mänskliga rättigheter.

### DEMOKRATISK LEDARSKAPSFÖRMÅGA

Projektleddning, att leda en demokratisk process, och att använda samtalets positiva kraft i arbete med mänskliga rättigheter och demokrati.

### TROSSAMFUND OCH RELIGION I SVERIGE

Hur den religiösa kartan ser ut i Sverige idag och på vilket sätt trossamfunden är viktiga i demokratin. Att skapa plattformar för samtal mellan trossamfund och att öka förståelse mellan trossamfund.